

Vervolgde Christenen

Verhalen over de liefde van God

Luus Verheijen

Verhaal 1

Een Test

*Ik word net wakker, als dit verhaal wordt verteld;
de stem is van een man, heel rustig en vriendelijk.*

Ze zoekt werk. Ze heeft al zoveel huizen geprobeerd.
De lijst is bijna af.

HOUD MOED, zegt Jezus en ze gaat vrolijk het volgende
huis binnen. "Dag mevrouw ik zoek werk. Ik kan heel goed
mensen wassen."

"O", zegt de mevrouw, "maar hoe oud ben je eigenlijk?"

"15", zegt ze.

"Nee dan kan ik je niet aannemen zegt ze. Voor dit werk
moet je 30 zijn."

"Maar ik kan het heel goed! Ik heb het mijn hele leven
gedaan."

"Nee zegt de mevrouw, ik heb nu geen tijd meer. Je moet
30 zijn. Dag hoor."

Ze gaat naar buiten en is heel verdrietig.

Jezus troost haar. HET KOMT GOED HOOR, zegt hij.

Dus ze gaat blij het volgende huis binnen. Er staan er nog
maar twee op de lijst! O jee. MOED HOUDEN had Jezus
gezegd, dus dat doet ze.

Bij dit huis komt ze weer bij een mevrouw. Deze mevrouw
ziet er aardig uit.

"Ik kan heel goed mensen wassen."

"Dat is mooi zegt de mevrouw, maar hoe oud ben je?"

"15" zegt ze.

"Dan kan ik je niet aannemen zegt de mevrouw. Het mag
niet."

Ze staat dus zo weer buiten. Het is al laat. Ze is moe en
gaat maar slapen.

HET KOMT GOED, zegt Jezus.

De volgende morgen gaat ze naar het laatste huis en komt
bij een mijnheer.

“Dag mijnheer, hebt u werk voor mij? Ik kan goed mensen wassen.”

“Hoe oud ben je eigenlijk?”

“15”, zegt ze.

“Dan ben je te jong”, zegt hij. “En het is hier bij kinderen.”

“Wat leuk”, zegt zij.

“Heb je daar ervaring mee?”

“Nee, maar ik kan het vast goed. Mag ik het proberen?”

“Ja hoor zegt hij. Ik heb 400 kinderen klaar staan. Je krijgt 15 euro per kind.”

Ze gaat aan de slag. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat wast ze kinderen. Het gaat goed! Die baan krijg ik zeker denkt ze. Het is al avond. Zij is erg moe. De mijnheer komt eraan. Hij zal vast blij zijn.

“Ga maar naar huis”, zegt hij. “Je hebt het niet gehaald.”

“Maar ik heb 332 kinderen gewassen,” zegt ze.

“Nee zegt hij, je hebt het niet gehaald. Je zou 400 kinderen wassen! Je krijgt niks.”

Huilend gaat Meesje naar buiten. “Jezus, ik heb zo mijn best gedaan!”

GA MAAR LEKKER SLAPEN HOOR, zegt Jezus.

JE HEBT HET HEEL GOED GEDAAN. LATER IN DE HEMEL KRIJG JE DAAR HEEL VEEL VOOR TERUG EN MORGEN KRIJG JE ANDER WERK.

“Ooo wat fijn”, zegt Meesje. Ik heb nu wel genoeg mensen gewassen.”

JA, dat vindt Jezus ook. En Meesje gaat lekker naar huis, lekker slapen. Morgen is er weer een mooie nieuwe dag, denkt ze. Met Jezus!

Ik denk dat de Heilige Geest dit verhaal heeft verteld.

Tintelingen! Jezus is het daar mee eens.