

50 TINTEN HEMELSBLAUW

Verhalen over de liefde van God

Opgeschreven door Luus Verheijen

Verhaal 24

In je hart

Er was eens een vogel en die heette Martin. Een andere vogel kwam bij hem en die zei: "Ga je mee naar de kerk?" Maar Martin wilde niet en toen zijn ze niet gegaan.

"Want je moet het zelf willen anders komt er niks van je terecht" zei de andere vogel.

"Ik vond dat andere verhaal veel mooier" zeg ik.

"Ja maar dat was niet echt waar, dus dat was de laatste keer dat ik een verhaal vertel dat niet waar is... Want dat mag ik nooit meer doen, anders mag ik nooit meer mee naar de kerk."

"Gaan jullie naar de kerk dan? Dat wist ik niet" zeg ik.

"Ja bij jou dat was de kerk. iemand anders heeft het overgenomen."

"Martin is een lieve vogel. Maar hij heeft wel fouten gemaakt en hij wist dat hij fout bezig was; dan is het een zonde. Dan moet je vergeving vragen bij Jezus en bij de ander bij wie je de fout hebt gedaan soms ook. Dat wilde Martin niet. Daarom zit hij nou in de nesten."

"Wat is de nesten?" vraag ik.

"Nou dan moet je steeds binnen blijven als de anderen iets leuks gaan doen. En ja, dan mag je ook niet mee als ze weggaan met Jezus. Jij denkt dat ze altijd met Jezus gaan, maar dat is niet zo hoor. Als Jezus het goed vindt dan gaan ze gewoon zelf, of met de Heilige Geest soms, als dat nodig is."

Jezus zegt: "Dit moet je goed vertellen, want dat heb je verkeerd gedaan en dat moet iedereen weten. Je wist het niet, je dacht echt dat ik altijd bij jou was, omdat ik had gezegd: Ik ben met U alle tijden. Dat is wel zo maar niet in je hart. Gewoon bij je in de buurt.

Veel mensen weten dat niet dus is het goed dat ze dat heeft gezegd. Maar dat van in je hart vragen is niet goed. Dus dat moet uit het boek. En je mag wel aan Jezus vragen of je altijd bij hem mag zijn. En dan zegt hij: "Ik ben bij je of bij jullie alle dagen."

Dus de mensen die denken dat hij op een stoel in de hemel naast de Vader zit hebben het wel goed want daar is hij ook, maar hij komt ook bij je als je het vraagt, als je het nodig hebt, héél erg nodig.

Voor de andere dingen is de Heilige Geest er altijd. Vlakbij is hij. Niet in je hart maar altijd vlakbij en hij helpt echt met alles. Hij kan je ook genezen.

Je kunt ook alles aan God vragen. Dat is gemakkelijker. En dan pakt een van de drie, de Vader, Jezus of de Heilige Geest het op.

Dus dat is ook iets waar iedereen wat aan heeft. Want het wordt allemaal heel ingewikkeld met "In je hart". En er haken daar mensen en dieren door af die zeggen: "Ik kan Jezus niet vinden!"

Dus als je het boek gaat corrigeren moet je alles goed veranderen en in je hart mag er wel in staan als je zegt dat het niet goed is.

Met God is het zo:

Je hebt de Vader, Jezus zijn Zoon, en de Heilige Geest. Die zijn samen God.

De Vader is de baas, dan komt Jezus en die is het hoofd van de kerk en van heel veel andere dingen.

Wij, de gelovigen, zijn ieder een heel klein puntje in het lichaam van Christus. De gelovigen zijn de kerk en dat heeft niks met een gebouw te maken.

En de Heilige Geest, dat heb je al helemaal goed opgeschreven. Lees dat maar helemaal na. Er zit misschien nog een heel klein foutje in; in het licht van bovenstaande.

Dus wie vertelt dit verhaal? De Heilige Geest natuurlijk!