

Bijbelteksten:

Leiderschap in de gemeente en de positie van de vrouw

Voorschoten, 21-09-2019, Luus Verheijen

1. Gods hiërarchie en het koninkrijk

1 Korintiërs 11:3

³Ik moet u echter nog het volgende zeggen. Christus is het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus.

Marcus 5:24-34

²⁴Hij zei ook tegen hen: 'Let goed op wat je hoort: met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden, en er zal je zelfs meer worden toebedeeld. ²⁵Want wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.'

²⁶En hij zei: 'Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: ²⁷hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. ²⁸De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. ²⁹Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.'

³⁰En hij zei: 'Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? ³¹Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. ³²Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.'

³³Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun Gods boodschap, voor zover ze die konden begrijpen; ³⁴hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles.

2. Leiderschap

Apostelen

Marcus 3:13-14

¹³Hij ging de berg op en riep al degenen bij zich op wie hij zijn keuze had laten vallen, en ze kwamen naar hem toe.

¹⁴Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; ze moesten hem vergezellen, en hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. ¹⁵Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. ¹⁶De twaalf die hij aanstelde, waren achtereen-

volgens Simon, die hij de naam Petrus gaf, ¹⁷Jakobus, de zoon van Zebedeüs, Johannes, de broer van Jakobus (aan deze twee gaf hij de naam Boanerges, wat 'zonen van de donder' betekent), ¹⁸Andreas, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, Taddeüs, Simon Kananeüs ¹⁹en Judas Iskariot, die hem heeft uitgeleverd.

Mattheus 10:1-5

De apostelen waren mannen. Mannen werden uitgezonden, vrouwen niet.

¹Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen.

²Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, ³Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs, ⁴en ten slotte Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die hem zou uitleveren. ⁵Deze twaalf zond Jezus uit.

Gelijkwaardigheid van man en vrouw

Handelingen 1: 12-14

De Apostelen vinden vrouwen waardevol. Bij het bidden, nadat Jezus ten hemel was gevaren, werden Maria en de andere vrouwen betrokken.

¹²Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. ¹³Toen ze in de stad waren angekommen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus. ¹⁴Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Oudsten

Handelingen 14:23

²³In elke gemeente stelden ze oudsten aan, en na gevast en gebeden te hebben bevalen ze hen aan bij de Heer, in wie ze hun vertrouwen hadden gesteld.

1 Timotheüs 3: 1-13

Het profiel van de functie van oudste:

¹Het is een waar woord: als iemand opziener wil worden, is dat een eerzaam streven. ²Een opziener moet onberispelijk zijn. Hij kan slechts de man van één vrouw zijn en hij moet sober, bezonnen, gematigd, gastvrij en een goede leraar zijn. ³Hij mag niet te veel drinken of drijftig zijn, maar hij moet vredelievend en vriendelijk zijn, en niet geldzuchtig. ⁴Hij moet zijn huisgezin goed leiden en op een waardige manier gezag

over zijn kinderen uitoefenen. ⁵Als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen? ⁶Hij mag ook niet iemand zijn die net bekeerd is; anders raakt hij verblind en valt hij ten prooi aan de duivel. ⁷Verder moet hij buiten de gemeente een goede reputatie hebben, zodat hij niet in opspraak komt en door de duivel wordt gestrikt.

⁸Ook een diaken moet zich waardig gedragen. Hij moet oprecht zijn, mag niet overmatig veel wijn drinken en niet hebzuchtig zijn; ⁹hij moet vasthouden aan het mysterie van het geloof, met een zuiver geweten. ¹⁰Ook hij moet eerst op zijn geschiktheid worden getoetst; pas daarna, als blijkt dat hij een onberispelijk mens is, kan hij zijn dienst verrichten.

¹¹Dit geldt ook voor de vrouwen: ook zij moeten zich waardig gedragen, ze mogen niet kwaadspreken en moeten sober en in alles betrouwbaar zijn. ¹²Een diaken mag maar één vrouw hebben en moet goed leiding geven aan zijn kinderen en zijn huisgenoten.

¹³Degenen die hun dienst goed verrichten, verwerven aanzien en kunnen door hun geloof in Christus Jezus vrijuit spreken.

Titus 1: 5-11

⁵Ik heb je op Kreta achtergelaten om, volgens mijn richtlijnen, de resterende zaken te regelen en in elke stad oudsten aan te stellen: ⁶onberispelijke mannen, die maar één vrouw hebben, en gelovige kinderen die niet kunnen worden beschuldigd van schandelijk gedrag en ongehoorzaamheid. ⁷Een opziener moet als beheerder van Gods huis onberispelijk zijn: hij mag niet eigenzinnig optreden, niet driftig zijn, niet te veel drinken, niet gewelddadig zijn en niet hebzuchtig; ⁸hij moet juist gastvrij zijn, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, toegewijd en beheerst. ⁹En hij moet zich houden aan de betrouwbare boodschap die in overeenstemming is met de leer, zodat hij in staat is om anderen met heilzaam onderricht te bemoedigen en dwarsliggers terecht te wijzen. ¹⁰Want er zijn veel ongehoorzame mensen, praatjesmakers en bedriegers, vooral onder Joodse gelovigen. ¹¹Hun moet de mond worden gesnoerd; ze richten hele families te gronde door uit schandelijk winstbejag de verkeerde dingen te onderwijzen.

Regels voor oudere mannen en vrouwen

Titus 2: 1-5. -9

¹Maar jij moet verkondigen wat overeenkomt met de heilzame leer. ²Oudere mannen moeten sober, waardig en bezonnen zijn, en gezond in het geloof, de liefde en de volharding. ³Ook oudere vrouwen moeten zich ingetogen gedragen, ze mogen niet kwaadspreken of verslaafd zijn aan wijn. Ze moeten goede raad weten te geven, ⁴en de jonge vrouwen voorhouden dat ze hun man en kinderen moeten liefhebben, ⁵dat ze ingetogen, kuis, zorgzaam in het huishouden en vriendelijk moeten zijn, en dat ze het gezag van hun man moeten erkennen. Dan wordt het woord van God in ere gehouden.

1 Petrus 5:1-5

Het gezag in de gemeente

¹*Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudste en als ooggetuige van Christus' lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u: ²Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze toewijding. ³Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. ⁴Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt de krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt. ⁵En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen.*

3. Gemeente

Hebreeën 3:5-8

⁵*Mozes vervulde trouw zijn taak in heel Gods huis, als dienaar die getuigde van de komende openbaringen, ⁶Christus echter is trouw als Zoon die over dat huis is aangesteld. Wij vormen dat huis, mits we trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen. ⁷De heilige Geest zegt immers: 'Horen jullie vandaag zijn stem, ⁸wees dan niet koppig...*

1 Petrus 5:6-7

Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.

⁶*Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. ⁷U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.*

Hebreeën 13:7 en 17-21

⁷*Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt.*

¹⁷*Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben: dat zou u zeker niet ten goede komen.¹⁸Bid voor ons. We zijn er weliswaar van overtuigd dat ons geweten zuiver is, omdat we er op elk terrein naar streven het goede te doen, ¹⁹maar toch vraag ik dringender dan ooit om uw gebed, zodat ik des te eerder bij u zal worden teruggebracht. ²⁰Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, ²¹u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.*

4. De Vrouw

Jezus ging vaak om met mensen waar de Joden een afschuw van hadden...

Johannes 4: 9-10

⁹De vrouw antwoordde: 'Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!' Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. ¹⁰Jezus zei tegen haar: 'Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.'

Lucas 7: 36-39

³⁷Een vrouw die in de stad bekendstond als zondares had gehoord dat hij bij de farizeeër thuis zou eten, en ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. ³⁸Ze ging achter Jezus staan, aan het voeteneinde van het aanligbed; ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie.

1 Timotheüs 2:11-12

In Gods hiërarchie staat de man boven de vrouw. De vrouw kan wel kinderen en jongere vrouwen onderwijzen.

¹¹Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen; ¹²ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft; ze moet bescheiden zijn.

Man en vrouw zijn niet gelijk

1 Korintiërs 11:7-10

⁷Een man mag zijn hoofd niet bedekken omdat hij Gods beeld en luister is. De vrouw is echter de luister van de man. ⁸(De man is immers niet uit de vrouw voortgekomen, maar de vrouw uit de man; ⁹en de man is niet omwille van de vrouw geschapen, maar de vrouw omwille van de man.) ¹⁰Daarom, en omwille van de engelen, moet een vrouw zeggenschap over haar hoofd hebben.

Wel gelijkwaardig

1 Korintiërs 11:11-12

¹¹Echter, in hun verbondenheid met de Heer is de vrouw niets zonder de man, en ook de man niets zonder de vrouw. ¹²Want zoals de vrouw uit de man is voortgekomen, zo bestaat de man door de vrouw – en alles is ontstaan uit God. ¹³Oordeelt u daarom zelf.

1 Korintiërs 14:34-35

De vrouwen in Korinthe stonden de dienst, door tijdens de preek vragen te stellen.

³⁴Vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen. Ze mogen niet spreken, maar moeten ondergeschikt blijven, zoals

ook in de wet staat. ³⁵Als ze iets willen leren, moeten ze het thuis aan hun man vragen, want het is een schande voor een vrouw als ze tijdens een samenkomst spreekt.

Vrouwen en hun belangrijke werk

Rechters 4:9

Debora was rechter en profetes. Zij profeteerde over de strijd tegen Sisera. En zij ging voorop toen Barak met zijn leger (uit de stammen Naftali en Zebulon) strijd ging voeren tegen Sisera, legeraanvoerder van koning Jabin van Kanaän.

Zij profeteerde:

⁹Maar let wel, u zult geen eer behalen aan deze veldtocht, want de **HEER** zal Sisera uitleveren aan een vrouw.'

Die vrouw was Jaël...

Rechters 4: 17-22

Jaël is belangrijk bij de overwinning van het Israëlitische leger...

¹⁷Sisera vluchtte te voet naar de tent van Jaël, de vrouw van de Keniet Cheber, want hij wist dat er een bondgenootschap bestond tussen de familie van Cheber en koning Jabin van Hasor. ¹⁸Jaël kwam hem tegemoet en zei: 'Kom binnen, heer, kom binnen. Wees niet bevreesd.' Hij ging bij haar de tent binnen en zij verborg hem onder een deken. ¹⁹'Geef me wat water te drinken,' vroeg hij, 'ik heb zo'n dorst.' Jaël opende een melkzak, gaf hem te drinken en dekte hem weer toe. ²⁰Toen zei hij: 'Ga in de tentopening staan. Als er dan iemand komt vragen of er een man bij u is, moet u zeggen: "Nee, er is hier niemand."' ²¹Jaël nam een tentpin en een hamer en sloop de tent binnen. Ze sloeg, terwijl hij daar uitgeput in slaap lag, de tentpin dwars door zijn hoofd de grond in, zodat hij stierf. ²²Op dat moment kwam Barak eraan, op jacht naar Sisera. Jaël ging hem tegemoet en zei: 'Kom, ik zal u de man laten zien die u zoekt.' Barak ging met haar naar binnen – en daar lag Sisera, dood, met de tentpin door zijn hoofd.

Het Bijbelboek Ester

Ester was zo belangrijk dat er een heel Bijbelboek aan haar is gewijd. Zij was bereid haar leven te geven voor haar volk

Het Bijbelboek Ruth

Ruth was bereid haar volk te verlaten voor haar schoonmoeder en voor de God van de Israëlieten.

Joshua 2

De hoer Rachab hielp de spionnen in Jericho.

Lucas 24:1-10

Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden, wisten het eerst dat Jezus was opgestaan.

Kolossenzen 4:15

¹⁵Wilt u de broeders en zusters in Laodicea groeten, en ook Nymfa en de gemeente die bij haar thuis samenkomt?

Romeinen 16:3

¹Ik beveel onze zuster Febe bij u aan, die in dienst staat van de gemeente in Kenchreeën. ²Ontvang haar in de naam van de Heer, op een wijze die bij de heiligen past. En sta haar bij wanneer ze uw hulp ergens voor nodig heeft, want ze is velen tot steun geweest, ook mij.

³Groet Prisca en Aquila, mijn medewerkers in de dienst aan Christus Jezus, ⁴die voor mij hun leven op het spel hebben gezet. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen. ⁵Groet ook de gemeente die bij hen in huis samenkomt.

5. Het koninkrijk en éénheid

Galatiers 3:28

²⁸Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.

Romeinen 12:3-8

Denk verstandig over jezelf en gebruik de gaven die je hebt gekregen.

³Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. ⁴Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, ⁵zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. ⁶We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. ⁷Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. ⁸Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.

1 Korintiërs 14:26

...Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn.



Luus Verheijen
lv@faam777.info

