

In de diepte

Voorschoten, 19-10-17 Luus Verheijen

Het is heel apart, hoe de tekening "In de diepte" is ontstaan. Ik had al heel lang de zwarte lijnen op het papier staan, maar wist echt niet wat dat moest worden. Toen leek het een duister iets te moeten worden. Maar ik wil geen duistere dingen maken! Er zijn al meer dan genoeg akelige dingen in de wereld, dus ik wil daar niks aan toevoegen dacht ik. Zou God nou echt willen dat ik dit maak? Ik begreep het niet.

Toen kwam ik terecht bij het lied "Ocean" wat mij zo ontroerde... Daar gaat de tekening over, dacht ik...

Toen kreeg ik een droom. Ik zag een tuintje met hegjes er omheen. Stapte over het hegje om daar even iets te doen. En ik zonk meteen weg in de grond! Een moeras! Ik zakte met grote snelheid weg en zag boven mij het gat zich sluiten.

Dat is het dan dacht ik. Ik ben op weg naar de hemel. Dat kon ik wel aanvaarden, ik was niet bang om te sterven. Maar ik ga naar beneden, dat is toch raar! En oh, wat erg dat ik Gods Plan niet meer mag doen!

"God!!!" riep ik. En in een oogwenk was alles anders, ik voelde dat God bij me was en vond mezelf terug, zittend op de rand van mijn bed! Ik ben nog nooit zo blij geweest. Nu mag ik dus toch het Plan uitvoeren!



Nou hierover gaat dus die tekening. Er gebeurt iets ergs, maar er komt iets heel goeds uit voort. Soms moet je door de diepte gaan om iets te begrijpen wat in het leven heel belangrijk is... Als je het vraagt, diep vanuit je hart, zal God je helpen...

De tekst van het lied "Ocean" gaat daar ook over.

And there I find You in the mystery
in Oceans deep, my faith will stand
And I will call upon Your name,
and keep my eyes above the waves...



lv@faam777.info